



Agressie in plaats van feest

Afgelopen zondag had het moeten gebeuren.

Tegen het "kleine" broertje Excelsior kon door Feijenoord het kampioenschap worden binnengehaald.

Ondanks de uitwedstrijd was er de volle steun van heel veel supporters en de Kuip was afgeladen met een deel van het trouwe legioen dat op grote schermen de wedstrijd kon volgen.

In het centrum van Rotterdam eveneens schermen en de kroegen vol in afwachting van het grote feest dat zou gaan plaats vinden. Wat zou er nog mis kunnen gaan?

Hoe anders zou het lopen....

Met grote inzet haalde juist Excelsior de punten binnen waardoor zij in ieder geval weer verzekerd zijn van een minimaal een jaar eredivisie. Gefeliciteerd!

Vele supporters van Feijenoord gingen echter met grote teleurstelling naar huis dat het kampioenschap – no - geen feit was. Uiteraard wel met de overtuiging dat komende zondag "gewoon" alsnog de titel en dé schaal naar Feijenoord gaan.

Helaas was het voor sommige lieden genoeg aanleiding om te gaan rellen en zich te botvieren op de aanwezige politie.

Wat dus een groot feest had kunnen zijn, werd, door een zeer kleine groep, verpest met vernielingen in de stad en agressie tegenover de politie.

Over dat laatste schreef mijn collega Jasper Overtoom enkele maanden geleden (helaas) ook al eens een stuk (zie: <https://www.bsabv.nl/geweld-tegen-hulpverleners-idioot/>)

Normen en waarden blijven helaas voor sommigen ver te zoeken.

Ondanks teleurstellingen mogelijk in combinatie met, te veel, alcohol bestaat er uiteraard geen excuus voor geweld tegenover agenten.

Het straffen van èn verhalen van de schade, in welke vorm dan ook, op de daders lijkt dan ook niet meer dan logisch.

Komende weekend is er gewoon weer een kans op het kampioenschap. Laten we hopen dat iedereen zich van zijn goede kant laat zien.

Niet alleen de spelers en supporters maar óók de aanwezige politieagenten en overige hulpverleners hebben recht op een groot feest!!

Hand in hand.....